

ב"ה

דרך שמשון , בצור אהבה !

מתוך שיחי הצבר , נולד
עולל יפה תואר , כפרח בר
מורשת תימן ינק , בזמר רקד
בצריף אהבה גדל , ובצנע זהר !

מבעד לחלון הדל , הפך לנער
יצא לעם , לשבור שבר בסער
ברזל באבן צור , יצק בלי בעת
לכבוש את העולם , בחוכמה ודעת !

חגור חבש , בשמחה וגיל
את המולדת שרת , בשיר
אשת חייל מצא , בקודש וחיל
ועד קצה האופק , באור נדיר !

בלהטי שמשון , שיא ופסגה
ידע את הנולד , ופעל בתבונה
אהב את כולם , בלי הפסקה
מעשר ותורם , בעונג אהבה !

צור שמשון , יחיד בדור
בן חיל , נצר של גיבור
יש לו בשמיים , מקום של כבוד
בגן העדן שוכן , בפאר והוד !

המשך לצחוק איתנו , אבא נאור
חיה לנצח בתוכנו , עם ליבך הטהור
אתה עבורנו , זוהר ואור
לעד אתה חי , בחופש ודרור !

שולחים אנו לך , בכול לילה
מסר של ערגה , ואהבה
חולמים ורואים , נזר בריאה
אתה שוהה לרגלי האל , בשלווה !

אתה צור שמשון , האבא היקר
הותרת אחריך , על גדות הנהר
ממשיכי דרך , אוהבים בלי די
מורשת נושקת , אם כל חי !

מתוך העם , נבע זיו וכתר
עם שרביט מנצחים , בבוסר
בתום נחבוק גאווה , נזר קודש
שמשון צור חקוק , בכל גן וחורש !

הלכת בטרם עת , זרמת בנהר
תם לו התיקון , ואתה טהור כנער
נמשיך לדבר איתך , נפתח את השער
צדיקים יבואו בו , בערגת סער !

הוד והדר , דרכי אדם
חרוץ וקפדון , ערכי מוסר
אציל נפש , כובש גיא והר
יושר ואמת , בלב תם !

לתת , שלא על מנת לקבל
דרך שמשון , אבן צור מוחל
טוב שם משמן טוב , צוחק
מגדלי יוקרה זהרו , בעוז יונק !

פזמון :

דרך שמשון , בצור אהבה
צוף ודבש , נשיקת פרידה
מגן העדן , שמשון לוחש תפילה
רואה ונותן , מכל הלב והנשמה !

דרך שמשון צור , בדמעה
בחיוך זורח , עונג ושמחה
אתה תמיד כאן , איתנו
שומר ומגונן , על כולנו !!!

סתם אדם – אבישי לוי